

Activiteitenrooster 2011-2012

Het Genootschap Nederland-Israël, afd. Leeuwarden, organiseert in samenwerking met het dr. Fuks Studiecentrum een serie lezingen in de Gysbert Japixseal in Tresoar op de dinsdagavonden genoemd in onderstaand programma steeds van 19.30 tot 21.30 uur.

1. **Lezing van mr. dr. R.M. Naftaniël op 20 september 2011 met als onderwerp 'Ontwikkelingen in Israël op economisch, technisch en medisch gebied en de infrastructuur'.**
Naftaniël is directeur van het CIDI, een onafhankelijke Nederlandse stichting die onlosmakelijk betrokken is bij Israël. Het centrum komt op voor het recht op vrede en veiligheid voor Israël en het Joodse volk, waar ook ter wereld. Daarbij wil men de banden tussen Nederland/EU en Israël versterken, de kennis over Israël en zijn inwoners vergroten en verdiepen, een platform bieden voor harmonieuze relaties tussen Israël en de Arabische wereld, bijdragen aan vrede tussen Israël en het Palestijnse volk, die gebaseerd moet zijn op de totstandkoming van een onafhankelijke en levensvatbare Palestijnse staat en de erkenning van Israël als staat van het Joodse volk en antisemitisme en racisme bestrijden.
2. **Lezing van rabbijn ing. I. Vorst ing. op 25 oktober 2011 met als onderwerp 'Geloven in een G-d, die wel bestaat. Wat was er voor de oerknal? De Sinai. Evo- of evaluatie? Een Evaluatie'.**
Vorst is de zoon van de voormalige Rotterdamse opperrabbijn Lou Vorst. Zijn grootvader Isak van Gelder was rabbijn in Den Haag. Ies Vorst heeft als kind een deel van de Tweede Wereldoorlog in de kampen Westerbork en Bergen-Belsen doorgebracht. In de jaren 60 is Vorst geëmigreerd om als ingenieur hulp te verschaffen bij het bouwen van de haven in de Israëlische kustplaats Haifa. Daar is hij in contact gekomen met de chassidische beweging Chabad en is hij begonnen met zijn opleiding tot rabbijn. Enkele jaren later verhuisde de inmiddels getrouwde Vorst naar Nederland om de joodse gemeenschap in Nederland te helpen opbouwen. Hij was betrokken bij de oprichting van de joodse scholengemeenschap het Cheider en de joodse gemeente in Amstelveen. Vorst is lid van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken (Wa'ad Harabaniem), hoofdgezant van Chabad in Nederland, en actief als hoofd van de Joodse Jeugdvereniging Tikwatenoë. Hij is de eerste Nederlandse rabbijn die zich aangesloten heeft bij de Chabad-beweging. In zijn werk heeft hij ernaar gestreefd joden weer aansluiting te laten vinden bij de joodse godsdienstige tradities.
3. **Lezing van prof. dr. I. Abram op 22 november 2011 met als onderwerp 'Holocaust Educatie'.**
Abram studeerde filosofie en wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1990 tot en met 1997 was hij daar bijzonder hoogleraar Holocaust Educatie. Tegenwoordig is hij directeur van Stichting Leren (Amsterdam). Hij doet onderzoek, publiceert, geeft lezingen/workshops en ontwerpt educatieve programma's over Joodse identiteit, 'opvoeding na Auschwitz' en (intercultureel) leren.
4. **Lezing van drs. H.W.H.A. Donkers op 24 januari 2012 over het onderwerp 'De waterproblematiek in het Midden-Oosten'.**
Donkers is gespecialiseerd in processen van informatieoverdracht (transformatie van wetenschappelijke informatie naar specifieke doelgroepen), academische vaardigheden, (wetenschaps)journalistiek, curriculumontwikkeling en onderwijskunde/didactiek. Zijn vakinhoudelijke interesses liggen op het terrein van water (vooral waterconflicten), cartografie, onderontwikkeling, duurzame ontwikkeling, ruimtelijke beleid en ruimtelijke transformatieprocessen in het algemeen.
5. **Lezing van mevr. L.J. Ridderhof-Boon op 21 februari 2012 over het onderwerp 'Rembrandt en het jodendom aan de hand van een dia serie'.**
6. **Lezing van dr. J. van Slageren op 20 maart 2012 over het onderwerp 'Joodse invloed in Afrika'.**
Zijn boek over dit onderwerp wordt gepresenteerd en is tevens aan te schaffen. Gedurende zijn 12 jarig verblijf in Kameroen als zendingspredikant, kwam Jaap van Slageren op het spoor van oeroude Joden vormen van godsdienst en cultuur in Afrika: In Egypte, Ethiopië, en Noord-Afrika. Sommige Joden hebben zich spontaan als handelaren in deze gebieden verspreid, anderen zijn uit angst voor vervolging of als vluchteling uitgeweken uit naar deze. In Alexandrië ontstond een joodse cultuur op hellenistische grondslag. In Noord-Afrika bleef men trouw aan de Hebreeuwse traditie. Later drong de joodse invloed ook dieper door in Afrika, zoals in Ghana, Kameroen, Zimbabwe en Zuid-Afrika, waar men nog stammen aan treft die zich strikt houden aan Joodse rituelen en leefregels. Joodse trekken vindt men ook in Afrikaanse kerken zoals de Koptische kerken in Egypte en Ethiopië. Verder kreeg de Joods georiënteerde zending van de Evangelische Broedergemeente het Afrikaanse christendom een eigen Semitisch accent. Een lange reeks besprekingen tussen rabbijnse en Joodse theologen hebben het joodse besef binnen de Afrikaanse kerken nog extra versterkt. Zo ziet men dat Afrikaanse theologen en christenen zich eerder oriënteren op Jeruzalem dan op Rome of Geneve.